

Ober Henk

Auteur: Jan Beuving

1. Henk is een ober die bang is voor dranken.
Vraagt iemand om wijn van de lekkerste ranken
of water, of koffie of sap om te drinken,
dan zie je de moed al zijn schoenen in zinken.
Begint er een dame aan tafel te wenken
Dan denkt Henk: als ik maar niks in hoeft te schenken!
Zijn baas zegt: 'Ik wil nu toch dat je het leert!
Als geen van de klanten zijn kelen nog smeert,
dan kun je als ober bij mij niet meer voort.
Ik vind dat de drank er nu eenmaal bij hoort!'
2. Soms zie je dat Henk het heel even probeert.
'Wat wilt u drin...', zegt hij dan, maar hij keert
alweer om en hij kleurt als een kind met een beurt.
Hij zit in een hoek van de keuken en treurt.
Dan pinkt hij zijn tranen daar één voor één weg.
Het klinkt ook wel zielig, het is ook wel pech:
Een ober die bang is om drank in te schenken!
Dat is toch het eerste waar obers aan denken!
3. 'In mijn dromen', zegt Henk, 'hinkel ik door de winkel
met glazen en flessen en zonder gerinkel.
Dan steek ik niet meer onder stoelen of banken,
dat ik de man ben voor de sappen en dranken
Dan klinken aan iedere tafel de klanken
van mensen die mij voor de dranken bedanken!'
4. Helaas zijn het dromen waar Henk zo in sprankelt.
Hij blijft in het echt toch die ober die wankelt.
Dus ga je daar eten, zet zelf dan de drank klaar.
Dan is deze ober je vast heel erg dankbaar.

